



Richtlijnen & Advies Met Betrekking Tot Mizāḥ (Het Grappen)

Vraag:

Ik ben iemand die veel grappen maakt, en soms komen er woorden uit mijn mond die sommige broeders pijn doen, hetzij met of zonder opzet. Kortom, wat adviseert u mij?

Antwoord van Imām ‘Abd al-‘Azīz b. ¹‘Abdillāh b. Bāz² {رَحِمَهُ اللَّهُ³}:

We adviseren je om het maken van grappen te matigen «i.e. reduceren». Het is aan jou om minder te grappen. De profeet ﷺ ⁴ grapte ook, maar hij was erin gematigd «i.e. qua frequentie, inhoud & toon». Hij grapte dus weleens, maar hij sprak enkel de waarheid. Vermijd daarom het overdrijven in het grappen, want het kan leiden tot het slechte. En wanneer je grapt, let erop dat je enkel de waarheid spreekt. Bovendien, moet je ervoor waken dat je niet je broeder pijnigt met je woorden en datgene zeggen wat in strijd is met het correcte.

Het **eerste** Maqṣūd (objectief/doeleinde): het verminderen van grappen⁵, dat ons brengt bij het **tweede** objectief en dat is bij het grappen enkel de waarheid te spreken en ervoor te waken niet het grappen maken te mixen met valsheid.

Bron: binbaz.org.sa | Gesorteerd onder: *Fatāwā al-Jāmi‘ al-Kabīr: al-ī‘tidāl fī-l Mizāḥ* (Fatāwā in de grote moskee «in Riyad»: moderatie in het grappen.)

Vraag:

Wat is de Ḥukm (regelgeving) omtrent het maken van grappen? Aangezien het vandaag de dag flink is toegenomen.

Antwoord van Imām ‘Abd al-‘Azīz b. ‘Abdillāh b. Bāz {رَحِمَهُ اللَّهُ³}:

Het is geen probleem om een beetje te grappen. De profeet ﷺ grapte ook weleens, maar sprak enkel de waarheid. Dus het grappen in moderatie, berustend op de realiteit kan geen kwaad. Máár, het veelvuldig grappen of zelfs liegen⁶, is **niet** toegestaan. Het weinig grappen daarentegen, gebouwd op de waarheid, is geen probleem.

Bron: binbaz.org.sa, onder de rubriek *Nūr ‘Alá Darb*⁷ (Licht op het Pad), gecategoriseerd onder *Ḥukm al-Mizāḥ wa Dawābiṭih* (Regelgeving omtrent het grappen en z'n richtlijnen.)

¹ In academische literatuur is “b.” een afkorting van het Arabische woord *bin* of *ibn* (afhankelijk van de grammaticale context). Het betekent ‘de zoon van’. Je schrijft ze respectievelijk in het Arabisch als: بن/*bin* & ابن/*ibn*.

² De nobele geleerde ibn Bāz, die op zijn 3e een weeskind werd en zijn volledige gezichtsvermogen verloor op z'n 20ste door een zeldzame oogziekte. Ondanks de vele obstakels in zijn leven groeide hij uit tot één van de grotere geleerden van zijn generatie, zo niet de grootste. Zes jaar voor zijn overlijden werd hij benoemd tot de *Muftī* van Saoedi-Arabië. Hij overleed in 1999/1420H als gevolg van kanker.

Moge Allāh {جَلَّ جَلَالُهُ} genadig zijn met de Shaykh en hem belonen met een plek in *Jannah*.

³ {رَحِمَهُ اللَّهُ}:

Geschreven in transcriptie als {*Raḥimahullāh*}, is doorgaans een *Du‘ā* (smeebede) die wordt geschreven of opgezegd na het noemen van de naam van een overleden moslim. Qua betekenis, kiezen vertalers vaak voor *Moge Allāh met hem genadig zijn*.

⁴ Binnen de islamitische etiquette van het schrijven is het de norm om een bepaalde smeebede te schrijven na het noemen van de Profeet. Vaak is het op deze manier geschreven (ﷺ) of voluit:

{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}

Getranslitereerd als {*Ṣallā ‘llāhu ‘Alayhi wa Sallam*}. Het betekent contextueel: *Moge Allāh's vrede en zegeningen met hem zijn*.

⁵ Abū Hurayrah {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ} heeft overgeleverd, dat de profeet ﷺ heeft gezegd:

لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

“Lach niet te veel, want het veelvuldig lachen doodt het hart.” {*Sunan Ibn Mājah*, nr. 4300}

⁶ De profeet ﷺ veroordeelde het leugenachtig grappen om mensen te laten lachen:

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيَلُ لَه وَيَلُ لَه

“O wee voor degene die spreekt en liegt om een volk te laten lachen, O wee voor hem, O wee voor hem.” {*Sunnan Abī Dāwūd*, nr. 4990}

Dan wat te zeggen over de hedendaagse komieken die het liegen als een bron van inkomen hebben genomen!?

⁷ *Nūr ‘Alá ad-Darb* is een populair radioprogramma dat dagelijks wordt uitgezonden door *al-idā‘ah al-Qur‘ān al-Karīm* (Het Edele Koran Radiostation). Verschillende prominente geleerden zijn en waren te gast in de uitzendingen om vragen van mensen te beantwoorden, zoals Imām ‘Abd al-‘Azīz b. ‘Abdillāh b. Bāz, ‘Allāmah Ṣāliḥ b. ‘Abdillāh al-Fawzān en Imām Moḥammad b. Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.